

# MAGLEGÅRDS-VISEN

Skrevet i 1919 til skolens 10 års fødselsdag af daværende lærer ved skolen, M. Høybye.

**Melodi: Ved Bov der slog en kugle mig et hul.**

Det er vor skoles fødselsdag i dag, - Maglegård!  
som samler denne skare under lag, - Maglegård!  
Nu er der gået seks og fyrre år. - Maglegård!  
- det må vel være værd at kagle for? - Maglegård!

Når klokken henad 8 lister sig, - Maglegård!  
så liver del svært op på Phistersvej. - Maglegård!  
Til stedet, hvor de mange gavle slår, - Maglegård!  
de purke, som kan mer end kravle, går. - Maglegård!

Hvor hen ad vejen trasker mangel stump, - Maglegård!  
der var der skam - ja, tænk, engang en sump, - Maglegård!  
og så ved siden af en avlegård: - Maglegård!  
hvor nu kommunens rør i stavle står. - Maglegård!

Da så en mand en dag på denne pyt - Maglegård!  
og sa': Her må der laves noget nyt! - Maglegård!  
Vi får lidt fyld og jævner ud det stads - Maglegård!  
og bygger så som skole et palads. - Maglegård!

Fluks blev smurt op den første paviljong, - Maglegård!  
og snart den færdig stod og fiks og fjong. - Maglegård!  
Fra hver en kant man børn så suse frem, - Maglegård!  
så at man dårligt kunne huse dem. - Maglegård!

Nu er vor skole smuk og stærk og stor, - Maglegård!  
den bedste kanske på den ganske jord. - Maglegård!  
Gid den må trives, blive gammel, grå, - Maglegård!  
og gid den endnu mange børn må få. - Maglegård!

Det får den nok, det håber vi nu da, - Maglegård!  
for noget falder der jo altid a'. - Maglegård!  
Men førend vi nu alle går herfra, - Maglegård!  
så skal den osse ha' et højt hurra!!! - Maglegård!